



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1086

06.01.2024 (135)

Michael Kühnen Politisk soldaterarbejde: SA's tradition og ånd

Del 9

VÆR KOMRADELIG!

Kammeratskab er en forudsætning for fællesskab!

Vores bevægelse er uimodtagelig for pres udefra og kan ikke besejres af det, fordi vi udgør et uforgængeligt fællesskab af ideer. Det er rodfæstet i nationalsocialisternes loyalitet over for idéen og partiet og i kammeratskabet mellem os. Kun når denne indre front vakler, er bevægelsen i fare. Derfor er mangel på kammeratskab, bortset fra forræderi, den værste forbrydelse, som en politisk soldat kan begå mod partiet!

Enhver, der ikke kan være en kammerat for den anden, har ingen plads i Brunskjortehæren!

Kammeratskab er noget andet end venskab - det er ikke baseret på personlig sympati:

I ethvert større samfund vil der være mennesker, som sympatiserer med hinanden og derfor holder særligt tæt sammen. Det er der ikke noget galt i, så længe det kammeratlige engagement sammen med alle kæmpere ikke lider under det. Men

uforgængeligheden af vores tankefællesskab er ikke baseret på sådanne venskaber. Det er snarere baseret på en fælles ånd! I ethvert større fællesskab vil der også være mennesker, hvis karakter og tilbøjeligheder er så forskellige og modsatrettede, at de næppe kan vise mere end modvilje mod hinanden. Det er der heller ikke noget galt i, så længe den politiske soldat aldrig glemmer, at han ikke hører til tropperne for at udleve personlige antipatier, men for at kæmpe for et fælles mål. Personlige følelser må derfor aldrig få lov til at belaste eller endda true troppernes indre struktur og ydre effektivitet. Derfor står pligten til kammeratskab højt over enhver personlig hengivenhed eller modvilje. Den, der deler vores politiske overbevisning, er bundet til os af et fælles verdens- og livssyn og kæmper for det ved vores side efter bedste evne, er vores kammerat! Den politiske soldat står ved sine kammeraters side, hjælper dem, støtter dem og forsvaret dem. Om nødvendigt må han risikere sit liv for sine kammerater - ikke for personlige følelser, men for den fælles kamps og måls skyld! I lyset af eksterne angreb på individuelle kammerater må alle stå sammen. Fjenden skal vide det:

Den, der angriber en nationalsocialist, angriber alle og må forvente passende reaktioner!

Men angreb af enhver art, som ikke er rettet mod individuelle kammerater på grund af politisk kritik, men på grund af personlig modvilje i truppen, skal afværges af fællesskabet i fællesskab og tages i opløbet. Intet medlem af ledelsen må tøve med nådesløst at ekskludere notoriske stridsmænd og ballademagere fra bevægelsen, som ofte tiltrækker sig opmærksomhed gennem sådan ukammeratlighed, uanset alle andre kvaliteter og mulige fortjenester. De er en kilde til sygdom for vores samfund og truer det mere, end noget andet kan gøre!

Gang på gang siden 1945 har nationale grupper fejlet, fordi de ikke kunne sætte partiets interesse og kammeratskabets pligt over deres personlige følelser, antipatier, elskovslyst og forfængelighed.

Den udbredte tendens til at angribe kammerater for rent personlige idiosynkrasier eller vaner er særlig afskyelig. I den forbindelse er privatlivet for en kammerat, der gør sin pligt over for bevægelsen, ikke interessant for hverken kammeraterne eller bevægelsen som helhed:

Hverken sengetid, drikkevaner eller lignende afgør værdien af en politisk soldat, men hans kamp for bevægelsen og hans engagement i den nye orden. Politiske soldater danner et kæmpende fællesskab, ikke en sekt for filisteragtig moral!

Vi forventer, at vores politiske soldater lever et positivt liv i overensstemmelse med de ti bud, der er forklaret her - i modsætning til, at vi siden grundlæggelsen af

det nye SA kun har tilladt professionel kriminalitet og stofmisbrug at blive betragtet som negative grunde til eksklusion. De, der lever i overensstemmelse hermed og hverken skader bevægelsens omdømme eller overtræder kammeratskabets bud, har ret til at blive respekteret som kammerater og til at blive støttet af fællesskabet. Den, der derimod begår en lovovertrædelse, overtræder buddet om kammeratskab og skader partiet. Men partiets bøller skal nådesløst stilles til regnskab. De må ikke få mulighed for at modarbejde det kammeratlige sammenhold:

Forudsætningen for sejr er det uforgængelige fællesskab af partiets politiske soldater - men forudsætningen for dette fællesskabs overlevelse er kammeratskabspligten! Derfor er kammeratskab vigtigere end venskab; derfor må kammeratskabet være stærkere end personlige antipatier!

Nationalsocialist - vær kammeratlig!

ARBEJD MED DIG SELV!

En nationalsocialist holder aldrig op med at lære!

Nationalsocialismen er ikke en ideologi, hvis dogmatiske doktriner man lærer udenad for derefter at betragte sig selv som en pålidelig og fast tilhænger. Nationalsocialismen kræver meget mere af sine tilhængere - den ønsker ikke at blive lært udenad, den ønsker at blive levet!

Det nationalsocialistiske verdensbillede lærer kun nogle få principper - livets naturlove og deres anvendelse på menneskelige samfund. Alt andet må nationalsocialisten selv finde ud af!

Hvad angår kampen for en ny orden, dens realisering og udvikling, hjælper partiet ham og giver ham en generel linje. Men når det drejer sig om individet i samfundet, som skal finde sin rette plads i det og udfylde den efter bedste evne, er nationalsocialisten opfordret til selv at arbejde på dette og udvikle sig i overensstemmelse hermed:

Selverkendelse og selvrealisering - det er, hvad vores verdensbillede kræver af nationalsocialisten! Han skal spørge sig selv, hvilke evner og tilbøjeligheder han besidder, men også hvilke svagheder og fejl; og han vil passe sig selv ind i fællesskabet i overensstemmelse hermed. Han skal ikke gøre sig lille for at undgå krav om præstation og opofrelse, for at undgå større ansvar, som ville ændre hans lille, behagelige liv - men han skal heller ikke overmodigt give efter for sin ambition og sit begær efter magt, når han tydeligvis ikke har kapacitet til større

ting! Begge ekstremer er uværdige for en nationalsocialist. Men når han først har fundet sin rette plads i samfundet, vil nationalsocialisten ikke være tilfreds. De, der hviler på laurbærrene, bærer dem på det forkerte sted!

Selverkendelse følges af selvrealisering - af "kend dig selv", af "bliv, hvad du er". Nationalsocialisten er aldrig tilfreds med det, der er: Han kæmper og arbejder altid for det, der burde være! Der er mere i ethvert menneske, end det i første omgang selv ved. Alle andre systemer har en tendens til at undertrykke disse kreative kræfter i mennesket, eller i det mindste forhindre dem - bevidst eller ubevidst - i at komme til udtryk. Men nationalsocialismen vækker dem og stiller dem til rådighed for fællesskabet! Den kræver af sine tilhængere en utrættelig indsats for mere og mere at udnytte alle de tilbøjeligheder og evner, der ligger i dem, for mere og mere at overvinde alle svagheder og fejl, indtil partimedlemmet til sidst, med Adolf Hitlers ord, virkelig er blevet "legemliggørelsen af racens og personlighedens højeste værdi"!

Hvad der gælder for enhver nationalsocialist, gælder naturligvis i endnu højere grad for partiets politiske soldater:

Den unge nationalsocialist erkender tidligt, om han er født til at være en kriger eller ej. Hvis han er det, behøver han ikke at blive overtalt eller overbevist om at slutte sig til brunskjortehæren. Han vil gøre det ud fra sit eget lidenskabelige ønske, for kun der kan han realisere sin glæde ved kampen, ved mandig prøvetid og sit totale brud med den borgerlige livsstil.

Han vil også blive konfronteret med al den agitation, forfølgelse, lidelse og opofrelse, som partiet er nødt til at påføre sine politiske soldater. Og nu gælder buddet "Arbejd på dig selv!" med fuld styrke. Den politiske soldat må ikke stoppe på halvvejen: Han vil og skal helt overvinde sine borgerlige svagheder og vaner, som han - efter at være vokset op i det liberal-kapitalistiske systems dekadence - stadig har i sig, og mere og mere udvikle de militante kvaliteter, som gør ham i stand til at have en heroisk indstilling til livet. Dette er ikke en engangsproces, og det er heller ikke en udvikling på nogle få måneder. Det er en livslang modningsproces.

På denne måde sætter nationalsocialismen det borgerlige masse menneske op imod den personlighed, der er forpligtet over for fællesskabet. I fremtidens nationalsocialistiske folkestat, som i nutidens nationalsocialistiske bevægelse, er denne personlighedsdannelsesproces på ingen måde begrænset til det ledende lag: Hver enkelt lille arbejder og kæmper, som gør alt for at udfylde sin plads i fællesskabet og udvikle alle sine evner der og bekæmpe sine svagheder, som hverken nedgør sig selv eller i grotesk overvurdering tiltager sig ting, som han ikke har ret til, er en nationalsocialistisk personlighed og overlegen i forhold til

ethvert æggehoved eller pamper i det herskende system, som hverken kender pligt eller mål!

Forudsætningen for dette er naturligvis ubetinget ærlighed - både over for sig selv og over for partiet, som så må dømme den enkelte derefter og sætte ham på plads!

VÆR DISKRET!

En gerning er mere værd end hundrede store ord!

Efter alle disse meget grundlæggende og vigtige krav til den politiske soldat, synes buddet om hemmeligholdelse at være temmelig sekundært. Men de, der selv er involveret i praktisk revolutionær aktivitet og er godt bekendt med kampens nødvendigheder og problemer, ved, at det modsatte snarere er tilfældet!

Snak, pral og sladder bringer ofte en politisk kampstyrkes succes i fare og kan endda føre til, at den lammes og opløses. Netop fordi kammeraterne ofte overser disse farer og, i modsætning til de andre, anser dette bud for at være af sekundær betydning og en overtrædelse for ikke at være nogen dårlig ting, er problemet af betydelig betydning:

Da fjenden altid forsøger at plante stikkere blandt os, og der ikke er noget forsvar mod det, er pral om handlinger direkte til fare for de involverede kammerater, hjælper sladder fjenden med at lære de interne forhold nøjagtigt at kende, at finde ud af de vigtigste ledelseskammerater, at genkende svage punkter og dermed bedre at udarbejde modforanstaltninger. Men også internt er sladder - især i form af sladder om personlige svagheder og kammeraternes privatliv - skadelig, forgifter ofte atmosfæren og bringer kammeratskabet mellem hinanden i fare. Sladder, sladder og pral om handlinger, der har fundet sted, har helt sikkert hjulpet fjenden mere generelt end hans undertrykkende foranstaltninger eller bevidste forræderi!

Der ligger som regel ingen ondskab bag, og kammeraten er helt sikkert ikke engang klar over, at hans opførsel skader bevægelsen. Det gør det så meget desto vigtigere for ledere og underledere at påpege dette over for deres kammerater igen og igen og om nødvendigt at gribe hårdt ind: Den ulærde pralhals, den professionelle sladderhank hører ikke hjemme i en flok politiske soldater, lige så lidt som forræderen, den usolidariske egoist eller kujonen! Naturligvis vil lederskabskammeraten kun kunne opnå succes mod sladder, hvis han selv er fri for det og sætter et eksempel. Først når ledelse og tilhængere i fællesskab anerkender hemmeligholdelsens betydning for det revolutionære arbejde, kan fællesskabet af politiske soldater blive en virkelig revolutionær kampstyrke!

I en sådan kampstyrke må reglen dog være:

Ingen behøver at vide mere, end hvad der er nødvendigt for at udføre sin opgave. Det gælder både, når der er tale om en permanent opgave - for eksempel at lede en underafdeling eller et kontor i bevægelsen - og når der er tale om en enkeltstående konkret handling, som partiet har beordret. Når en ordre er blevet udført, rapporteres det til det relevante partikontor, og så er sagen slut. Uenighed om rigtigheden af en truffet beslutning er udeladt - partiet beordrer, den politiske soldat adlyder. Han repræsenterer partiets linje over for omverdenen uden at forurolige andre kammerater eller endda offentligheden gennem eventuelle afvigende personlige synspunkter.

Før en beslutning træffes, kan lederen bede om en udtalelse fra andre kammerater, som i kraft af deres viden eller position måske kan bidrage med noget meningsfuldt. Bagefter beslutter han sig - men han taler ikke med alle mulige kammerater om muligheder, farer, chancer ved en beslutning for muligvis at gøre ingenting eller noget helt andet bagefter!

Den politiske soldat, der har forslag, ideer og forslag eller endda problemer og tvivl, henvender sig til en overordnet, præsenterer alt for ham, accepterer derefter hans beslutning og opfører sig i overensstemmelse hermed. Men han henvender sig ikke til sine kammerater for at påvirke eller ligefrem forurolige dem. Endelig sladrer den politiske soldat ikke om kammerater eller overordnede - hvis han er bekendt med konkrete kendsgerninger, som forekommer ham at være skadelige for partiet, rapporterer han det til det ansvarlige partikontor og accepterer dets beslutning.

Alt dette tjener til at give partiledelsen et urokkeligt, konsolideret og forenet revolutionært sværd til at besejre systemet og kæmpe for den nye orden - partiet og SA undertrykker ikke den militantes personlighed, men de kræver af ham en fuldstændig overvindelse af borgerlige svagheder og liberalistiske vaner. Men dette omfatter bestemt ikke i sidste instans pligten til hemmeligholdelse!

VÆR TAPPER!

Mod er viljen til at overvinde sig selv!

Den politiske soldats ti bud tjener til at hjælpe den nationalsocialistiske kæmper med at finde den holdning og det livssyn, der passer til ham, og til helt at overvinde resterne af borgerlig tænkning og følelse:

Vi er alle vokset op i dette borgerlige, liberal-kapitalistiske system og er blevet påvirket af den dekadence, der omgiver os. Vi lærte alle oprindeligt, at kun levestandard, komfort og velvære var værd at stræbe efter, at ens eget ego var det

vigtigste af alt, og at den borgerlige forståelse af historie, stat og livsorden var den naturlige ting!

Men vi følte alle først instinktivt det unaturlige, korrupte og onde i dette system, og så, takket være det nationalsocialistiske verdens- og livssyn, erkendte vi det også åndeligt og begyndte at overvinde det. Den militante, soldateragtige mand i vores rækker har også erkendt, at han må kæmpe mod dette system, hvis han ikke skal leve imod sin natur og dermed blive dybt ulykkelig.

Denne kamp kræver en organisationsform - det er SA som en militant underafdeling af NSDAP -; den kræver sit intellektuelle grundlag - det sikres af den nationalsocialistiske idé -; og den kræver en livsindstilling, der passer til begge - det bliver klart i den politiske soldats 10 bud! Men da vi ikke kun er Hitlers børnebørn, men desværre også systemets sønner, må vi ikke kun bevidst bekende os til fortidens nationalsocialistiske folkestat og til NSDAP, men også bevidst overvinde det herskende system og dets værdier i os! Så længe vi ikke har besejret, overvundet og tilintetgjort systemet i os selv, vil det ikke lykkes for os, heller ikke magtpolitisk!

Vores afsky og afsky for den borgerlige verden gør denne overvindelse let i starten - i kredsen af vores kammerater, i kamp, til arrangementer og kammeratskabsaftener kan vi nogle gange tro, at vi allerede er blevet fuldstændige kæmpere i den nye tidsalder. Men det efterfølges af hårdere kampe og dårlige erfaringer:

Kriser i bevægelsen, skuffelse over kammeraterne og den fuldstændige ødelæggelse af fundamentet for middelklasselivet - familiebånd, vennekredse, arbejdsplads, hjem. Og så kommer arrestationer, retssager og til sidst fængsling. Først når systemet virkelig griber ind over for den anerkendte politiske soldat og ødelægger de borgerlige livsbetingelser, som han var villig til at ødelægge på forhånd, indser han virkelig, hvad partiet måtte kræve af ham, og hvad dette tab betyder for ham. Så kan der også komme timer med sorg, med længsel efter fred og "normalitet", endda med tvivl, samvittighedskvaler og fortvivlelse. Og mange af vores kammerater er brudt sammen på trods af al deres entusiasme.

Alt dette er alt for menneskeligt og forståeligt. Helte fra fødslen er sjældne. De fleste bukker nu og da under for borgerlige impulser og længsler - det være sig, at de ydre byrder nærmer sig de personlige grænser for præstation og lidelse, det være sig, at et venskab, lidenskab eller kærlighed får den overvældende længsel efter et angiveligt normalt liv til at blive overdreven.

Den politiske soldat må overvinde sådanne fristelser; han må overvinde det

borgerlige, det filistrøse i sig selv, igen og igen og til sidst en gang for alle. Vi kalder denne vilje til at overvinde sig selv for tapperhed. Uden den vil en politisk soldat ikke være i stand til at holde sin kamp ud ret længe. Han må aldrig miste denne vilje, den gør ham uovervindelig!

VÆR STOLT!

SA er og bliver Tysklands skæbne!

Dette stolte ord fra stabschef Röhm er mere berettiget i dag end nogensinde før. Ingen andre end den politiske soldat i den brune skjorte kan kæmpe for den nationalsocialistiske bevægelses strålende genfødsel, en ny nationalsocialistisk folkestat og dermed realiseringen af et ægte folkefællesskab - bestemt ikke alene, men i samarbejde med den revolutionære tyske arbejderklasse forenet i NSDAP og under ledelse af partiets politiske ledere. Men uden det nye SA ville alt det, vi har opnået i den nye generation af nationalsocialister, og som vi håber at opnå i fremtiden, ikke være muligt. Derfor er Brunskjortehæren med rette den nationalsocialistiske bevægelses stolteste tropestyrke, partiets ryggrad, sværdarm og kampheste!

Derfor kan ingen vokse op til at blive leder eller underleder i den nationalsocialistiske bevægelse, som ikke selv har tilhørt eller stadig tilhører Brunskjortehæren: Ligesom den politiske soldat repræsenterer det skarpere og mere kampberedte udtryk for arbejderen, så er lederen på alle niveauer intet andet end et skarpere og hårdere udtryk for den politiske soldat - udvælgelsen af de krigere, der besidder lederegenskaber!

Men ikke kun tropperne som helhed bør og skal være stolte og selvbevidste - hver enkelt politisk soldat, der står i SA's tradition og lever og kæmper i dens ånd, bør også være stolt og selvbevidst! På den måde tilhører han den tropestyrke, som er enestående i historien, og som engang gjorde det muligt for nationalsocialismen at overvinde den rådne borgerlige verden med storm, indtil den skæbnesvangert fejlede på grund af den forfejlede udvikling i 1934. Men han er også en del af den trup, der siden 1977 har opbygget og kæmpet mod en verden af fjender - fra den mindste begyndelse - en ny og funktionsdygtig nationalsocialistisk bevægelse og har holdt den sammen mod terror og forfølgelse!

Stolthed og selvtillid - det betyder ikke arrogant overlegenhed, hverken af SA over partiet eller af den enkelte politiske soldat over for sine partikammerater, der står på andre politiske og sociale fronter. De, der virkelig har forstået SA's tradition og ånd og lever efter den, vil ikke lade det komme så vidt og vil

konsekvent undertrykke sådanne partiskadelige tendenser.

Men vær stolte - ja, det kan de, og det bør de også! De er tusind gange mere værd end masserne af kedelige masser af mennesker og filistre. De er Tysklands fremtid, dets sidste håb!

SA mand - vær stotz! Lad dig ikke imponere af de borgerlige kommentatorers vrøvl, af de halv- og hykleriske nationale "bekymreres" og reaktionæres kompromitterende leflen, af AntiFa's blær og den borgerlige stats agitation, forfølgelse og undertrykkelse. Du er dem alle overlegen! Overlegne på grund af jeres nationalsocialistiske overbevisning og overlegne på grund af jeres heroiske indstilling til livet! I er den tyske nations kæmpende elite!

Du er den "ukendte SA-mand", ridderen af den nationalsocialistiske revolution, skaberen af det tredje og - som vi tror, håber og ønsker med al vores styrke og lidenskab - en dag også af det fjerde rige!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orientation.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



SS Defender against Bolshevism
by Reichsführer SS Reichlich Klumler
FOR-DANMARK! MOD BOISHEVISMEN!
Translated from the SS Original

The Poisonous Mushroom
Johann Stöcklin Der Dritte Reich Verlag
Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Hitler in Italy
Reichlich Klumler
Hitler in ITALIEN
English / German Deutsch / English

SS Viewpoint - Vol. 9
Wife and Family

Theodor Fritsch
The Sins of High Finance
BOURSE!
English - German / Deutsch - English

Luftwaffe War Art
Die Luftwaffe im Bild
English - German / Deutsch - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!